

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 23/ 2019

Mededelingen.

Op zondag 9 juni met Pinksteren zullen we weer een gemeenschappelijke dienst hebben met de PKN gemeente in de Credo-kerk. We starten dan om 10.00 uur.

Voorbede.

Voor spoedig herstel van Linda, Sjarien, Zr. Dompig en Jopie Gusto (zending Spanje).

Oproep.

Broeders en zusters die nog niet gedoopt zijn en gedoopt willen worden kunnen zich op geven via dit email adres of bij Henk Tirion.

Op zaterdag 15 juni om 14.30 uur zal er in de Filadelfiakerk, Espelo 99 in Rotterdam-Zuid (bij Metrostation Slinge) een doopdienst worden gehouden.

Het Woord van 2 juni in een notendop.

Door Henk Tirion.

Lezen: Mattheüs 15:32-39

Jezus was bezorgd over de schare dat zij zonder eten de terugreis naar huis moesten aanvangen. Daarom zorgde hij voor brood. Ook God was bezorgd dat Elia in 1 Koningen 19:1-8 zijn bestemming niet zou kunnen bereiken. Daarom zorgde God voor brood. Je hebt voedsel nodig om te kunnen functioneren. Ook wij zouden het vanmiddag moeilijk kunnen krijgen als u vanochtend niet heeft ontbeten. Je houdt het op den duur niet vol als je niet eet. De mens is voortdurend bezig met wat hij elke dag moet eten (Lucas 12:22).

Ook de dieren zijn voortdurend actief om hun voedsel te verzamelen.

Toen de Israëlieten door de woestijn reisden zorgde God voor Manna (brood uit de hemel) en kwakkelen (Exodus 16) opdat zij niet zouden bezwijken.

Wij hebben als geestelijk wezen ook dagelijks brood nodig om staande te kunnen blijven en te kunnen functioneren als Kind van God.

Johannes 6:33 Jezus zegt: 'Ik ben het Brood des Levens'.

Dit is het brood waarmee we ons elke dag moeten blijven voeden.

Johannes 6:27 Je moet geconcentreerd zijn op de spijs die blijft tot in het eeuwig leven. David bezweek niet onder de angst toen hij voor Goliath stond omdat hij gevuld was met het woord van God (Samuël 6:37). Ook Jozua kreeg van God het advies om Sterk te zijn, door alles te doen wat God in Zijn Woord had geschreven. (Jozua 1:6-7).

Ik hoop dat u nu ook de noodzaak ziet om elke dag van het hemelse Brood te eten. U krijgt elk jaar van de gemeente een scheurkalender. Ik hoop dat u daar ook elke dag uit leest en versterkt zal worden.