

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 16/ 2019

### Mededelingen:

Dinsdag 23 april is er **geen** bidstond.

De zangdienst van 28 april 2019 zal verzorgd worden door br. Romeo Dragman en het woord zal worden gebracht door br. Henk Goldberg.

### Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, zr. Dompig, zr. van Velen voor spoedig herstel.

### Uitnodiging:

Zr. Pimmy Staupe wordt 80 jaar op 25 mei 2019. Dit heuglijk feit zal gevierd worden bij de Korfbalvereniging "Ten Donck" aan de Kastanjelaan 32 te Ridderkerk. Aanvang: 20:00 u.

Graag zr. Monica op de hoogte stellen via de app indien u van de partij zal zijn.

### Het Woord van 21 april 2019 in een notendop

Door : br. Peter van den Worm

Thema : Pasen

**Lezen: Johannes 20: 14b/ Corinthiërs 13/ Romeinen 3: 10/ Colossenzen 3:4  
1 Johannes 1: 5-7/ 1 Petrus 1: 3/ Jesaja 1: 8/ Romeinen 6: 4**

Met Pasen wordt de opstanding van de Heere Jezus uit de dood, gevierd. Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. De kruisdood en opstanding van Jezus is ten eerste gericht op herstel tussen God en mens. God maakte de mens om samen met Hem te leven. God is op zoek naar het herstel en wil graag in een goede relatie met mensen samenleven. Jezus maakte een nieuwe verbinding met God mogelijk. Er hoeft niets tussen God en mensen in te staan.

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar u en naar mij en er staat niets in de weg. Er kan veel misgaan in ons leven, maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Ook ziekte of dood is niet het einde. Jezus geeft een heel nieuw perspectief. Jezus heeft een weg geopend naar een nieuw toekomst. Laten wij als Zijn ambassadeur de wereld laten zien dat God liefde is en dat wij die liefde Gods uitstralen aan anderen. Amen