

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 15/ 2019

Mededelingen:

Dinsdag 16 april is er **geen** bidstond.

De zangdienst van 21 april 2019 zal verzorgd worden door br. Willem Agerbeek en het woord zal worden gebracht door br. Peter van den Worm.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, zr. Dompig, zr. van Velen, zr. Gaby voor spoedig herstel.

Condoleances aan de familie van wijlen br. Max Verhoef. Gods kracht en sterkte toegewenst.

Uitnodiging:

Zr. Pimmy Staupe wordt 80 jaar op 25 mei 2019. Dit heuglijk feit zal gevierd worden bij de Korfbalvereniging "Ten Donck" aan de Kastanjelaan 32 te Ridderkerk. Aanvang: 20:00 u.

Graag zr. Monica op de hoogte stellen via de app indien u van de partij zal zijn.

Het Woord van 14 april 2019

Door : br. Barry von Oertel

Thema : **vervolg de Tempel (Ark/Tabernakel/ de Ark symboliseert de ziel van Israël)**

Lezen: Genesis/ Koningen/ 1 Kronieken/ Romeinen 8/ Handelingen 2/ Ezechiël 47/ Job

De tabernakel was het verplaatsbare heiligdom van Israël in de tijd dat Mozes en het volk door de woestijn trokken. De tenten van de verschillende stammen van Israël stonden in een grote cirkel rondom deze tent heen. Dit was het heiligdom van God. Hier stond onder andere de ark van het verbond. In de tabernakel vond ontmoeting plaats tussen God en mensen onderling. De priesters voerden in deze tent hun taken uit, zoals het offeren. Vele jaren later in het beloofde land zou de tabernakel worden vervangen door de tempel.

Dit verhaal van de tabernakel is te vinden in de cyclus van Koningen en Kronieken die parallel loopt met het boek Genesis (wording).

De tabernakel van God werd geplaatst in Silo (plaats van rust).

Silo was een van de belangrijkste centra voor aanbedding van de Israëlieten in de pre-monarchische periode door de aanwezigheid van de tabernakel en de ark van het verbond.

Toen de Israëlieten o.l.v. Jozua het land veroverd hadden, kwamen alle Israëlieten samen in Silo en werd daar de tabernakel geplaatst. In de strijd tegen de Filistijnen werd de ark door de Filistijnen buitgemaakt.

Meer dan 300 jaar na Samuel was van Silo niet meer over dan een ruïne. Volgens Jeremia was het lot van Silo een waarschuwing voor de inwoners van Juda en Jeruzalem dat God met Jeruzalem hetzelfde zou doen als met Silo, namelijk dat de plaats verwoest zou worden.

In 1 Kronieken lezen we dat David Jeruzalem veroverde op de Jebusieten. De ark werd binnengehaald op een nieuwe wagen, terwijl de ark door de priesters gedragen moesten worden. Door deze overtreding werd Uzza, een van de mannen van David, door God gedood, omdat hij de ark had aangeraakt.

Les: Zoek eerst de eer van God, anders gaat het fout!!

In het Nieuwe Testament wordt verwezen naar de hemelse tabernakel waar Jezus de Hogepriester is. Op de nieuwe aarde zal God zelf in een tempel wonen en die tempel zijn wij, volgelingen van de Heere Jezus.

In Genesis 6 lezen we dat de aarde slechter en slechter werd. De mensen hadden de hoogmoed om zich over God te verheffen. Ze konden het doen, omdat er eenheid van taal is. God herstelde de eenheid van taal in de Heere Jezus Christus (Heilige Geest).

Wat is die eenheid van taal? Dat is de taal van de liefde. Daardoor zijn wij terug in het paradijs, hersteld op de Pinksterdag.

Er worden 7 tempels onderscheiden:

1. Tabernakel;
2. De tempel van Salomo,
3. De tempel van Ezra,
4. De tempel die Herodes herstelt,
5. Ons lichaam als de tempel van de Heilige Geest,

6. De tempel van de Joden,
7. De tempel van de Heere Jezus, te lezen in [Ezechiël 47](#).

Niet alle tempels zijn vervuld met de Heilige Geest. Dat komt doordat de mens God plaatst in een "raamwerk". God is veel groter dan wij denken dat Hij is.

De 4 speerpunten die in acht gehouden moet worden zijn:

1. Grootheid van God,
2. Verbond van God,
3. Zonde van de mens,
4. Vergeving.

Lees het verhaal van Job en de Romeinenbrief.

Amen.