

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 14/ 2019

Mededelingen:

Dinsdag 09 april is er bidstond van 20:00 u - 21:00 u. Een kort woord zal worden gebracht door br. Peter van den Worm.

De zangdienst van 14 april 2019 zal verzorgd worden door br. Roy Albersen en het woord zal worden gebracht door br. Barry von Oertel.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, br. Max, zr. Dompig, zr. van Velen voor spoedig herstel.

Uitnodiging:

Zr. Pimmy Staupe wordt 80 jaar op 25 mei 2019. Dit heuglijk feit zal gevierd worden op dezelfde locatie waar br. Alex zijn verjaardag had gevierd. Tijdstip: 20:00 u. Graag zr. Monica op de hoogte stellen via de app indien u van de partij zal zijn.

Het Woord van 07 april 2019 in een notendop

Door : br. Henk Tirion

Thema : Groeien van zaad naar vrucht

**Lezen: Johannes 15: 15b/ Matheus 13/ Jesaja 5:2/ 2 Petrus 1: 3-4,
2 Petrus 1: 8/ Colossenzen 3: 12-16/ Johannes 15:4/ Marcus 4: 26-29/
1 Thessalonicenzen 1: 2-3, 1 Thessalonicenzen 1: 6-7/ 2 Thessalonicenzen
1: 3, 2 Thessalonicenzen 2: 14/ Jesaja 5**

Als de Bijbel het over vrucht heeft, dan moet er eerst sprake zijn van groei. Vrucht in ons leven heeft te maken met geestelijke groei in Christus.

Een bekende gelijkenis is de gelijkenis van het zaad in Math 13. Het gaat hier in de eerste plaats over de groei van het zaad.

De gelijkenis van het zaad vertelt ons dat als de zaaier zijn zaad zaaide, het zaad op 4 verschillende plaatsen terecht kwam:

1. Het zaad kwam op de weg terecht door de wind (groei van deze zaad is uitgesloten),

2. Het zaad kwam op de rotsgrond terecht (hier krijgt het zaad geen diepgang met als gevolg geen groei tot vrucht),
3. Het zaad dat tussen de doornen terecht kwam (het onkruid overwoekerde de plant met als gevolg geen groei tot vrucht),
4. Het zaad op de **akker** kreeg ruimte om te groeien tot een volwassen plant en was in staat om vrucht te dragen.

Wat wordt bedoeld met de **akker**?

De akker wordt hier bedoeld onze leven.

Onze oude leven staat de geestelijke groei in de weg. God vraagt ruimte om het zaad van Zijn Woord in ons leven te kunnen laten groeien tot vrucht.

Met ruimte wordt hier bedoeld dat alle onnodige dingen uit ons oude leven weg te doen, zodat er ruimte komt die het zaad nodig heeft om te groeien tot vrucht.

Paulus zegt dat als wij naar God blijven opzien, wij naar Zijn evenbeeld veranderd zullen worden.

De enige manier om te kunnen groeien tot vrucht is door te wandelen op de nieuwe weg die wij na onze bekering zijn opgegaan.

Dit zaad van Gods Woord wil de volle ruimte krijgen in ons leven door belemmeringen uit ons leven weg te doen. Dan zullen we groeien van zaad naar vrucht.

Amen.