

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 13/ 2019

### Mededelingen:

Dinsdag 02 april is er bidstond van 20:00 u - 21:00 u. Een kort woord zal worden gebracht door br. Herbert van den Worm.

De zangdienst van 07 april 2019 zal verzorgd worden door br. Herbert van den Worm en het woord zal worden gebracht door br. Henk Tirion.

**Let op:** De jaarlijkse marathon zal worden gehouden op zondag 07 april. Gelieve een alternatieve route kiezen om op bovengenoemde dag de zondagsdienst bij te kunnen wonen.

### Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, br. Max, zr. Dompig, zr. van Velen, zr. Monica voor spoedig herstel.

### Uitnodiging:

Zr. Pimmy Staupe wordt 80 jaar op 25 mei 2019. Dit heuglijk feit zal gevierd worden op dezelfde locatie waar br. Alex zijn verjaardag had gevierd. Tijdstip: 20:00 u. Graag zr. Monica op de hoogte stellen via de app indien u van de partij zal zijn.

### Het Woord van 31 maart 2019

Door : br. Peter van den Worm

Thema : Het verschil van het Leven met God en zonder God

### Lezen:

#### Psalm 90

Bovenaan de Psalm staat de Eeuwige God en de vergankelijke mens.

Het is een Psalm van Mozes.

We beleven bij het lezen van de Psalm een enorm contrast tussen wie God is en wie de mens is.

Er was na de zondeval totaal geen verbinding tussen God en de mens.

God wordt hier genoemd de schepper God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

De mens is hier de sterveling die er niet toe doet. Het is als de slaap die niet meer kan worden herinnerd of het gras dat 's morgens opkomt en 's avonds wordt afgesneden. Het nut van het bestaan van de mens is nihil geworden.

Het was allemaal niet zo bedoeld. Maar door de zonde en onze ongerechtigheden is de toorn van God over de mens. Gods grimmigheid overmamt de mens. Al onze jaren gaan zo voorbij, zeventig of tachtig jaar. De meeste jaren brengen we door in moeite en verdriet.

Gelukkig heeft God zijn verbond met de mens vernieuwd.

**( vers 12) Naardense vertaling:**

*Om onze dagen te tellen, schenk zo besef, dat wij komen tot een hart vol wijsheid!*

We mogen door de genade van God, zicht krijgen op wie God is en wat God van ons vraagt en wie God voor ons wil zijn.

Mozes borduurt hier verder op wat hij zegt in vers 11. Wie weet hoezeer God te vrezen is. Met andere woorden: Hoeveel autoriteit en respect moeten we God toekennen.

God verzadigt ons met Zijn goedheid.

In vers 14 bidt Mozes dat God in de morgen het volk verzadigt met Zijn goedheid. Als God ons zijn goedertierenheid in ons leven laat zien, dan zullen we juichen en verblijd zijn al onze dagen.

God laat zien wat Zijn bedoeling is met de mensenkinderen.

In vers 16 bidt Mozes dat het werk van God gezien wordt door de dienstknechten van God en dat Gods glorie (luister) gezien wordt over de kinderen van de dienstknechten van God.

God verandert de mens naar Zijn beeld en gelijkenis.

In vers 17 bidt Mozes dat de liefelijkheid van God zij over het volk en dat het werk van de dienstknechten van God wordt bevestigd.

Het gebed van Mozes wordt verhoord en vervuld met het offer van de Here Jezus en de komst van de Heilige Geest.

**Lezen:**

**Efeze 5:16-17**

*Buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.*

*Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Here is.*

Wat een groot verschil, wat een groot contrast.

Eerst maakte het allemaal niet uit, wat er gebeurde met ons leven.

Nu wij kinderen van God zijn, is het anders.

We hebben nu te weinig tijd. Er moet zoveel gebeuren. En wat er gebeurt heeft eeuwigheidswaarde. Elke dag is nodig.

In vers 18 staat dat we geen tijd hebben om dronken te worden van wijn, maar dat we volle aandacht en een totale beschikbaarheid moeten hebben aan de Heilige Geest.

In hoofdstuk 5 vers 1-21 gaat het over 'hoe we moeten leven als kinderen van het Licht.

Het gaat hier om wat we zo dagelijks allemaal doen; het leven van elke dag.

We worden vermaand om Gods voorbeeld te volgen: 'Kijk naar de Here Jezus'.

1. Wandel in de liefde net als de Here Jezus (vers 2)
2. Weest dankbaar (vers 4 en 20)
3. Wandel als kinderen van het licht, (kijk nauwlettend toe, vers 15)
4. Beproof wat de Here welbehaaglijk is (vers 10)
5. Spreek onder elkander, zing liederen en loof God in uw hart (vers 19)
6. Wordt vervuld met de Geest (vers 18)
7. Weest ondergeschikt in eerbied voor Christus ( vers 21).
8. Wat niet:  
Ontucht, onreinigheigheid, hebzucht, oneerbaarheid, dwaze praat,  
lichtzinnige taal, deelname aan onvruchtbare werken

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid (vers 9).

We moeten ons realiseren dat het kindschap van God in ons gezien kan worden. Het is de vrucht van de omgang met de Heilige Geest elke dag.

Hoe meer en hoe voller we leven met en door de Geest, hoe beter Gods glorie gezien wordt door onze omgeving; hoe helderder het Licht uit de hemel door ons heen kan schijnen. Wij zijn kinderen van het Licht, laten we dat zien aan anderen. Want laten we onderzoeken wat de Here welbehaaglijk is.

Amen.