

Mededelingen:

Op dinsdag 30 april is er Bijbelstudie van 20:00 u – 21:00 u o.l.v. br.

Co de Jong.

De zangdienst van 05 mei 2019 zal verzorgd worden door br. Herbert van den Worm en het woord zal worden gebracht door br. Filip del Haye.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, zr. Dompig, zr. van Velen, zr. Linda voor spoedig herstel.

Belangrijk:

De geplande verjaardagsfeest van Zr. Pimmy Staupe die gehouden zal worden op 25 mei op de locatie te Ridderkerk zal geen voortgang vinden.

U krijgt volgende week zondag meer informatie hierover van zr. Monica.

Het Woord van 27 april 2019 in een notendop

Door : br. Henk Goldberg

Thema : Uitverkoren geslacht

Lezen: 1 Petrus 2: 9-10/ 1 Petrus 3: 15-16/ 1 Petrus 4: 14/ 1

Thessalonicenzen 2: 13

Er wordt hier hoog van de gemeente gesproken. Het gaat over ons. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat Gods eigendom is.

De apostel Petrus begint dit gedeelte met te zeggen: "Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij."

En toch: jullie zijn een uitverkoren geslacht. God heeft jullie in het licht gezet. Dat is de taal van Gods liefde. Liefde kiest uit. Jij bent het.

Het is een diep en groot voorrecht om bij de gemeente van Christus te mogen horen. Want de gemeente is Zijn uitverkorene, het voorwerp van Zijn liefde. Naar die basis moeten we steeds weer terug.

Wij zijn gekozen om de grote daden van de Heere Jezus te verkondigen en te vertellen wie Jezus is. Hij wil ons gebruiken en doe het o.l.v. de Geest van God.

Amen

Bericht over zr. Dompig:

Lieve broeders en zusters,

Op Konings dag bracht ik Zuster Dompig een bezoek.

Ze ziet er goed uit en heeft het naar haar zin.

Vaak wordt ze opgehaald en naar de recreatiezaal gebracht. Daar zijn er activiteiten en zodoende heeft ze ook contact met andere huisgenoten.

Af en toe heeft ze heimwee naar haar eigen huis. Dat is normaal, vooral als je zolang van huis weg bent! Ver van je vertrouwde omgeving.

Zodra de dokter haar sterk genoeg vindt mag ze naar huis.

We blijven haar gedenken in onze gebeden want..... "Jezus heeft het laatste woord".

Het privé telefoonnummer van Zr Dompig is: 0102630158. Doorgaans is ze na 19:00u op haar kamer. Of in de eetzaal.

Haar Adres is:

Mevr. Dompig
P/a Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam
Kamer 112
Kruisnetlaan 410
3192 KE Hoogvliet Rotterdam .

Zr Dompig legde uit dat Kees Kruif elke zaterdag een lied voor haar liet zingen en ze mocht meeluisteren. Ze genoot van alle aandacht.

Voel je vrij een kaartje te sturen/eventueel te bellen. Dat doet haar snel opknappen.

Gods Zegen,

Ismene Tjin