

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 12/ 2019

Mededelingen:

Dinsdag 26 maart is er bijbel studie van 20:00 u - 21:00 u. onder leiding van br. Co de Jong

De zangdienst van 30 maart 2019 zal verzorgd worden door br. Romeo Dragman en het woord zal worden gebracht door br. Peter van de Worm.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, br. Max, zr. Dompig, zr. van Velen voor spoedig herstel.

Uitnodiging:

Zr. Pimmy Staupe wordt 80 jaar op 25 mei 2019. Dit heuglijk feit zal gevierd worden op dezelfde locatie waar br. Alex zijn verjaardag had gevierd. Tijdstip: 20:00 u. Graag zr. Monica op de hoogte stellen via de app indien u van de partij zal zijn.

Het Woord van 24 maart 2019 in een notendop

Door : br. Rene Verburgt

Thema : Groei, Herstel & Verantwoordelijkheid (GHV)

Lezen: Colossenzen 3: 1/ Hebreëen 12: 14/ 2 Corinthiërs 3: 18/
Handelingen 15: 9

Er zijn drie aspecten waar wij als christenen in acht moeten nemen om onze geloof in de Heere Jezus Christus te versterken. Het betreft de volgende aspecten:

1. Groei

Geestelijke groei is een keuze en is noodzakelijk om onze relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest te verdiepen. Deze groei bestaat uit het verheffen van Jezus tot Heer van onze levens en een overgave aan de leidende macht en zegens van de Heilige Geest. Groeien in ons geestelijke leven is het verlangen om in ons dagelijkse leven steeds rechtschapener en steeds meer als Christus te worden.

Geestelijke groei is niet hetzelfde als "godsdienstig zijn". Geestelijke groei begint op de eerste plaats met het geloof in en het volgen van Jezus Christus. We doen dit door middel van onze geloofsovertuiging. Ons geestelijke leven groeit en wordt volwassener door:

1. Te bidden (regelmatig met God spreken).
2. Studenten van Zijn Woord en Zijn leer te worden (discipelschap).
3. De zegens van ons geestelijke leven met anderen te delen (evangelisatie).
4. God te eren en te prijzen, door middel van onze spraak, ons gedrag en liederen (aanbidding).

2. Herstel

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Al deze negatieve gevoelens belemmeren de geestelijke liefde, de moedgevende hoop en het nederige vertrouwen in God. Daardoor kunnen we niet blijven in Jezus en in God met als gevolg dat we niet tot Gods doel in ons leven komen en kunnen wij Jezus niet vrijmoedig belijden en God eren.

Hiervan moeten we zo snel mogelijk worden hersteld en gereinigd.

3. Verantwoordelijkheid

Zonder vertrouwen is het niet mogelijk om op een Christelijke manier verantwoording af te leggen aan God en aan een ander. Op de eerste plaats zegt de Bijbel dat God ons verantwoordelijk houdt voor onze daden, want wij zijn degene die zelf onze keuzes maken. Het goede nieuws is dat de Heer Jezus er altijd voor ons is, ondanks de verkeerde keuzes die wij maken.

Amen.