

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 11/ 2019

Mededelingen:

Dinsdag 19 maart is er bidstond van 20:00 u - 21:00 u. Een kort woord zal worden gebracht door br. Willem Agerbeek.

De zangdienst van 24 maart 2019 zal verzorgd worden door zr. Elvira Verburgt en het woord zal worden gebracht door br. Rene Verburgt.

Rectificatie:

Zr. Sharina Djaoen is **geen** dochter van zr. Jannie Boshamer. Excuses hiervoor.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, zr. Monica, br. Max, zr. Dompig, zr. Van Velen en zr. Linda voor spoedig herstel.

Uitnodiging:

Zr. Pimmy Staupe wordt 80 jaar op 25 mei 2019. Dit heuglijk feit zal gevierd worden op dezelfde locatie waar br. Alex zijn verjaardag had gevierd. Tijdstip: 20:00 u. Graag zr. Monica op de hoogte stellen via de app indien u van de partij zal zijn.

Het Woord van 17 maart 2019 in een notendop

Door : br. Arie Kok

Thema : Groei en geloof in Christus door de kracht van de Heilige Geest

Lezen: 2 Petrus 1: 1-11/ 1 Koningen: 19/ Romeinen 12: 9-10/ Hebreeën 11

Apostel Petrus zegt: 'Span je met al je kracht en energie in om je roeping en uitverkiezing waar te maken'. Hij zet hier een heel dikke streep onder zijn oproep om hard aan ons geloof te werken en dat ook in praktijk te brengen.

Petrus doet dat, door de opdracht stevig neer te zetten: Zet je in, met al je kracht en energie, om je geloof sterk te maken, te laten groeien, zodat je geloof vruchtbaar wordt door de kracht van de Heilige Geest.

Want alleen dan is onze kennis van Jezus Christus nuttig. Als we ons geloof ontwikkelt, dan bevestigen we onze uitverkiezing m.a.w. het is belangrijk om te blijven groeien in Christus. Hiervoor zijn twee dingen essentieel om te doen namelijk: *lees je bijbel en bid elke dag*. Blijf ijverig, zonder ophouden en dient de Heere Jezus met heel uw hart. Dan krijgen we toegang tot het rijk van Christus.

Petrus benoemt acht eigenschappen (acht is het getal van nieuw leven) als we het basiswoord '**geloof**' meenemen. Al die acht eigenschappen vormen een handreiking voor christenen die hun geloof graag willen uitbouwen en daarmee hun roeping willen waarmaken. Mooie kwaliteiten, een totaalprogramma voor een christen. Het gaat niet speciaal om de volgorde van deze eigenschappen, maar om het totaal. Zo ziet een rijk geloof eruit. Een gelovige met deze kwaliteiten is een mooi mens en een vruchtbaar christen met een nuttig geloof. Het levert ook iets op voor onszelf en voor een ander. Zo is dat kostbare geloof dat ons redt van de dood, ook een vruchtbaar geloof waarmee we het Koninkrijk binnengaan.

Aan die kwaliteiten die Petrus noemt, kunnen we werken. Zelfbeheersing, spiritualiteit, doorzettingsvermogen: We kunnen erin trainen, oefeningen in doen, tijd en aandacht aan geven, keuzes maken en zo nodig ook offers brengen. De kerkdiensten bezoeken, aan bijbel studie doen, aan bijeenkomsten in de gemeente of in de kring meedoen, samen praten en bidden.

Vergeet nooit.....er ligt een basis onder onze leven: ons geloof en onze geloofsgroei beginnen en eindigen bij Jezus Christus. Hij is degene die ons geroepen heeft. Hij heeft ons geselecteerd. Hij heeft ons gered van onze zonden en van het verderf in de wereld. Als wij zelf onze verantwoordelijkheid niet nemen, waarvoor heeft Hij het dan gedaan? Dan is onze kennis van Christus nutteloos en onvruchtbaar, schrijft Petrus. Wanneer we groeien in het kennen en volgen van Christus, dan komt er stabiliteit in ons geloof en onze leven. Niet omdat het van ons afhangt, maar omdat we onze Heer en redder ruimte geeft om zijn werk in ons te doen, tot we in zijn eeuwig rijk worden opgenomen.

Amen.