

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 09/ 2019

Mededelingen:

Dinsdag 05 maart is er bidstond van 20:00 u - 21:00 u. Een kort woord zal worden gebracht door br. Herbert van den Worm.

De zangdienst van 10 maart 2019 zal verzorgd worden door br. Romeo Dragman en het woord zal worden gebracht door br. Co de Jong.

Het Woord van 03 maart 2019 in een notendop.

Door : br. Del Haye

Thema : **Waarom noemt God de profeet Ezechiël mensenkind?**

Lees: Ezechiël 37

In dit hoofdstuk noemt God de profeet **Ezechiël** mensenkind.

God bracht hem naar een vallei vol dorre beenderen. Hij gaf **Ezechiël** de opdracht om tot de beenderen te spreken met andere woorden hij moest het Woord van God profeteren aan de dorre beenderen. **Ezechiël** volgde de opdracht van God en zag meteen resultaat:

1. God legde pezen in de dorre beenderen;
2. God deed vlees op de dorre beenderen;
3. God trok er een huid overheen;
4. God bracht geest in de dorre beenderen en deze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan.

Wat onmogelijk leek, is gebeurd: de dorre beenderen zijn tot leven gekomen. Ze symboliseren het volk van God.

God wil u en ik gebruiken om zielen te winnen voor Hem.

Laten wij niet moede worden om onze voeten geschoeid te worden met de bereidheid van het evangelie des vredes.

In deze tijd moeten we God's wapenrusting aandoen, opdat wij kunnen staan en wederstaan alles wat de duivel op ons afstuurt.

Laten we bekleed worden met het woord van God en verzadigd worden, opdat wij kunnen profeteren aan hen die de Here Jezus niet kennen.

Amen.