

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 7/ 2019

Mededelingen.

Op zondag 17 februari zal Henk Goldberg het Woord brengen en zal Willem Agerbeek de voordienst doen.

Op zaterdag 23 februari 2019 wordt er een Worship en Praise Fellowship georganiseerd in Gebouw de 'Ontmoeting', Dillenburg 2 (Naast het Rode Kruis), 2404 EV in Alphen aan de Rijn. Het begint om 14.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Het is wel de bedoeling dat u zich hiervoor aanmeldt opdat wij aan de organisatie kunnen doorgeven hoeveel leden van onze gemeente hier naar toe gaan.

U kunt u aanmelden door een berichtje te sturen aan ons emailadres:

contact@betheltempelrotterdam.nl

Meer informatie hierover op de website

<https://www.bethelfellowship.nl/go/aankondigingen/fellowship/>

Voorbede.

Voor spoedig herstel van Monica (na een hernia-operatie).

Sollicitatie van Roy.

Het Woord van 27 januari in een notendop.

Door Barry van Oertel

Thema: God wil bij ons wonen

De tabernakel (de tempel van God) staat model voor de inwoning van God in ons leven. In Lukas 24:25-27 legt Jezus uit aan de Emmaüsgangers wat God in het oude testament heeft gezegd over de Christus.

Je kunt in de tijd van de tempel 3 koninkrijken onderscheiden:

Het koningschap van Saul, David en Salomo.

Het koninkrijk van Saul staat voor het zeggenschap van de oude mens.

Het Koningschap van David is typerend voor de strijd van de nieuwe mens tegen de oude en de hulp van de Heilige Geest. David zocht zijn hulp bij God.

Het koningschap van Salomo staat voor het leven van de nieuwe mens in Christus; de mens waar God in woont.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Lezen 1 Koningen 38.

De zalving van Salomo tot koning vond plaats aan de oever van de Kignon.

De Kignon was 1 van de 4 rivieren die stroomde door het Paradijs.

Dit is een heen wijzing dat wanneer God in ons woont hij de status van het Paradijs in ons herstelt zodat wij contact met Hem kunnen hebben.

De twee engelen (cherubs) op de ark bewaken het leven van Christus in ons.

Ze versperren niet meer de teruggang naar het Paradijs.

Lezen 1 Koningen 8:1-11 en vers 12-14

Als wederomgeboren christenen moeten we ons realiseren dat we Gods huis zijn en als we naar de eredienst gaan zondag dat we naar het huis van God gaan.

Het gaat dan om de voorwaarden die het Woord van God ons heeft geleerd.

Het gaat dan vooral om eerbied en toewijding.

Gospel. God can do anything.

<https://www.youtube.com/watch?v=6Jqjh69hcBE>