

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 6/ 2019

Mededelingen.

Op zondag 3 februari zal Barry van Oertel het Woord brengen en zal Roy Albersen de voordienst doen.

Op zaterdag 23 februari 2019 wordt er een Worship en Praise Fellowship georganiseerd in Gebouw de 'Ontmoeting', Dillenburg 2 (Naast het Rode Kruis), 2404 EV in Alphen aan de Rijn. Het begint om 14.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Het is wel de bedoeling dat u zich hiervoor aanmeldt opdat wij aan de organisatie kunnen doorgeven hoeveel leden van onze gemeente hier naar toe gaan.

U kunt u aanmelden door een berichtje te sturen aan ons emailadres:

contact@betheltempelrotterdam.nl

Meer informatie hierover op de website

<https://www.bethelfellowship.nl/go/aankondigingen/fellowship/>

Het Woord van 27 januari in een notendop.

Door Henk Tirion

Thema: Levensgeluk

Geluk is in onze cultuur het hebben van huisje, boompje beestje.

We willen allemaal iets worden waar we gelukkig mee zijn.

Maar wat is het waard. We realiseren ons dat ook wat we hebben, het zo maar kunnen verliezen.

De vraag is of wij als christenen dezelfde gedachten hebben over levensgeluk.

In **Johannes 6:25-27** wordt geschreven over twee vormen van zegeningen in ons leven. Er is een geluk dat blijft en een tijdelijk geluk.

In 1 Timotheüs 6:6-8 staat dat het leven met God veel geluk met zich mee brengt vooral als je tevreden bent met wat je hebt.

Lezen **Exodus 16:3**

We denken vaak als God niet gauw geeft wat ik vraag dan is dat een aanslag op mijn levensgeluk. Sommigen denken net als de Israëlieten dat God hen in alles zal zegenen en als dit niet gebeurt raken ze teleurgesteld in God en haken af.

Lezen Johannes 14:1-3

Het gaat God om u te brengen in zijn nabijheid in Zijn huis. Het is een bruiloftsaanzoek. In de tijd van Israël was de bruid blij in de tijd dat de bruidegom een huisje voor hen aan het bouwen was en zij zag uit naar de tijd dat de bruidegom haar kwam ophalen. Dit is een eeuwige vorm van geluk.

Lezen 2 Timotheüs 4:7-8 en Handelingen 7:56

Laten wij ons geluk vooral zoeken in de beloften van het Woord van God

Lezen Genesis 13:9-17 en Hebreëën 11:10

Abraham zag niet op zijn rijkdom en status hier op aarde, maar hij zag uit naar het land dat God hem had beloofd. Alles werd ondergeschikt aan de vreugde die de beloften van God met zich mee brachten.

Gospel. Life's Railway to Heaven

<https://www.youtube.com/watch?v=gU2hvncgEQw>