

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 5/ 2019

Mededelingen.

Op zondag 3 februari zal Henk Tirion het Woord brengen en zal Herbert van den Worm de voordienst doen.

Op zaterdag 23 februari 2019 wordt er een Worship en Praise Fellowship georganiseerd in Gebouw de 'Ontmoeting', Dillenburg 2 (Naast het Rode Kruis), 2404 EV in Alphen aan de Rijn. Het begint om 14.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Het is wel de bedoeling dat u zich hiervoor aanmeldt opdat wij aan de organisatie kunnen doorgeven hoeveel leden van onze gemeente hier naar toe gaan.

U kunt u aanmelden door een berichtje te sturen aan ons emailadres:

contact@betheltempelrotterdam.nl

Meer informatie hierover op de website

<https://www.bethelfellowship.nl/go/aankondigingen/fellowship/>

Voorbede gevraagd.

Voor Monica Albersen die donderdag wordt geopereerd.

Het Woord van 27 januari in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Thema: *Wie is de leven de levende God. De God die antwoordt met vuur.*

1 Koningen 18:21-38

Dit was de vraag voor het volk van Israel in de tijd van Elia.

Er was sprake van meerdere Godsdiensten in die tijd.

De God van Abraham, Izak en Jacob en de Baälgod van Izebel.

Baäl werd als een plaatselijke koninggod vereerd. Hij vertegenwoordigt de vele afgoden in het leven van een Christen.

Zijn er in uw leven ook belangrijke zaken die een prominente plaats in uw leven hebben en worden vereerd. Zaken op wie we ons vertrouwen hebben gesteld in ons leven boven de hulp van God. Zaken die we zelf hebben gecreëerd.

Maar God wil bewijzen dat Hij, de God van Abraham, Izak en Jacob de enige God is en dat de andere idolen dode goden zijn die mensen zelf hebben gemaakt. Hij heeft een bijzondere manier om ons dit kenbaar te maken. Hij is de God die antwoordt met vuur uit de hemel.

Laten we een zien wat er zich afspeelde op de berg Karmel. Het was crisis. Elia had uitgesproken dat het niet meer zo regenen. Overal in Israel was het droog. Er stond een prijs op het hoofd van Elia omdat hij dit had gedaan.

De vele priesters (450) van Baäl en Asjera (moedergod van de Kanaänieten) kwamen samen met Elia om te zien wie de levende God was in Israël.

Er werden 2 offeraltaren gemaakt.

Het lukte de priesters van Baäl en Asjera niet om het altaar te laten ontbranden zonder zelf het vuur aan te steken.

Maar de God van Abraham, Izak en Jacob kon dat wel.

En het was niet toevallig dat het vuur ontbrandde door een vonkje of zonnehitte want het altaar was overdekt met water.

God stak het altaar aan en al het water in de geul rondom het altaar werd opgelekt door het vuur van God.

Wat wil dit ons leren.

De voorzieningen waarvoor we zelf hebben gezorgd zullen ons niet kunnen helpen in nood. Ook niet de vette bankrekening of de goede verzekering.

Alleen God de Vader kan uitkomst bieden in elke nood.

Dat vuur van God werd ook gezien bij de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Het is het zelfde vuur dat bewijst dat alleen de God van Abraham, Izak en Jacob de enige God is waarop we in ons leven kunnen bouwen.

Ons leven mag als een offer aan God gebracht worden. Het offer van Elia werd tot 3x overgoten met water. Dit spreekt van de doop in ons leven.

Het vuur van de Heilige Geest zorgt voor het verteren van het oude leven zodat alleen het nieuwe leven in Christus te zien blijft.

Het oude zal in zijn geheel verdwijnen (2 Korinthe 5:17)

Lezen Romeinen 8:18-23

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

God wil zich ook aan u en mij bewijzen dat Hij de God van Zijn Woord is en dat Zijn beloften ja en amen zijn. Hij zal op ons gebed, door het vuur van de Heilige Geest, ons leven veranderen naar zijn beeld en gelijkens.

Is het ook onze bede dat er niets meer overblijft van het vertrouwen in de goden (voorzieningen) die we zelf in het leven hebben geroepen. En is het onze bede om de God van Abraham, Izak en Jacob te leren kennen in ons leven. Dan mogen we in de komende dagen uitzien naar het vuur van God uit de hemel die ons leven zal reinigen en heiligen van onze dode werken.

Gospel. You are still Lord to me

<https://www.youtube.com/watch?v=XWBQ3Pgay50>