

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 3/ 2019

Mededelingen.

Op zondag 20 januari 2019 zal Arie Kok het Woord brengen en zal Willem Agerbeek de voordienst doen.

Het Woord van 6 januari in een notendop.

Door Ko de Jong

Thema: Wie ben ik?

Lezen Handelingen 2:11-16

Het oude is voorbij gegaan net zoals het jaar 2018 voorbij gegaan is. Ook voor de discipelen brak er een nieuwe tijd aan. De Here Jezus was opgevaren naar de hemel en zij werden vervuld met de Geest van God. De mensen die in Jeruzalem waren vroegen zich af wat er gebeurde in Jeruzalem.

Zij hoorden de grote daden van God in hun eigen taal spreken door de christenen die in de boven zaal aanwezig waren.

Wanneer je de vraag aan je omgeving stelt: 'Wie ben ik', zullen ze dan eigenschappen noemen van je zakelijke of familiere handelen (natuurlijke talenten) of noemen ze de geestelijke eigenschappen.

Lezen Lucas 4:22. Jezus was de zoon van Jozef en was waarschijnlijk een vakkundige timmerman. De Here Jezus werd echter gekend omdat Hij vooral sprak over de genade van God.

In hoeverre heeft jouw weder geboorte in Christus je leven gevormd?

Lezen Johannes 15:16. Jezus heeft voor u gekozen opdat u als nieuwe mens vrucht zou dragen en over de grote daden van God zou kunnen getuigen.

Wij zij een uitverkoren geslacht.

Lezen 1 Korinthe 1:26-29. Kijk eens naar je zelf. God heeft niet voor ons gekozen omdat we knap, intelligent of rijk waren. God zegt dat vooral armen van geest het Koninkrijk van God zullen erfen (Mattheüs 5:3).

Dus wanneer je niet meetelt ben je eigenlijk een 0.

Maar omdat je door God in Christus geplaatst bent staat de Here Jezus voor je en wordt je van een 0 een 10.