

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 1/ 2019

Mededelingen.

Op zondag 7 januari 2019 zal Henk Tirion het Woord brengen en zal Herbert van den Worm de voordienst doen.

Het Woord van 30 december in een notendop.

Door broeder Peter van den Worm

Het oude jaar wordt afgesloten in velerlei opzichten.

De jaargetijden, de kalender, de handelingen in de natuur: zaaien, verzorgen en oogsten, de boekhouding, het belastingjaar etc.

En dan begint het weer opnieuw.

Lezen Prediker 1:8-9

Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken.

Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen.

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaats vinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

Lezen Prediker 12:13-14

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vreest God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Ik weet niet hoeveel keer u handelingen opnieuw kunt doen. Maar elk nieuw jaar is weer een mogelijkheid om u te verbeteren. Elk jaar mogen we leren om meer rekening te houden met het Woord van God. We mogen ook elk jaar weer God meer kennen door de inzicht van de Heilige Geest en daardoor meer van God de Vader en de Here Jezus gaan houden.

Efeze 2:6-7

En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

De tekst geeft een totaal nieuwe dimensie in ons leven. God de Vader heeft ons in de hemelse gewesten geplaatst in Christus Jezus. Hoewel de cyclus hier op aarde elke jaar weer opnieuw begint hebben kinderen Gods een nieuwe missie. Wij mogen met de jaren gaan ontdekken hoe doeltreffend en groot de rijkdom is die God ons in Christus heeft geschonken. En de basis van deze nieuwe missie heeft te maken met de goedertierenheid van God over u en mij in Christus Jezus.

Voor een kind van God is het voor de bedoeling dat we elk jaar in meerdere mate leren leven van uit Christus Jezus; leven door de genade van God.

Efeze 2: 8

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.

We mogen in 2019 weer opnieuw ons leven vorm geven. De bijbel leert ons om te leven door het geloof; het geloof dat we van God krijgen. Het geloof komt door het horen van Gods Woord (Romeinen 10:17).

Met andere woorden, het is de bedoeling dat het Woord van God een prominentere plaats gaat krijgen in ons leven. En dat kan alleen door gebeurtenissen mee te maken en de waarheid daarin te ontdekken.

De meesten van u vinden modder vies en smerig. Maar in de ogen van een olifant of een varken is je wentelen in modder een weldaad. Uit welk perspectief kijken we. Zo is het ook met de zonde. Vanuit het perspectief van ons vlees zijn we niet los te weken van onze begeerlijkheden die gericht zijn op het bevredigen van onze eigen ik. Vanuit God is dit verachtelijk en deugt dit niet. God wil dat we vanuit Zijn perspectief het leven invullen.

Misschien heeft u in de afgelopen jaren niet omgekeken naar u naaste. In 2019 kunt u barmhartigheid tonen door met de liefde van God te kijken naar uw naaste. Misschien heeft u in de afgelopen jaren werkeloos toegekeken in het Koninkrijk van God, in 2019 kunt u gaan werken in Zijn wijngaard. Misschien is uw huwelijk niet echt een goed voorbeeld voor uw omgeving. In 2019 kunt u samen

met uw echtgeno(o)te de liefde en de eenheid van Christus laten zien als een heenwijzing naar de relatie van de Here Jezus met zijn gemeente.

Elke daad komt in het gericht zegt Prediker. Je kan je fouten van verleden jaren goed maken door ze te erkennen en te geloven in het volbrachte werk van de Here Jezus. De Here Jezus zegt vervolgens: nu moet je het in 2019 wel goed doen (zondig niet meer).

Gospel.

<https://www.youtube.com/watch?v=SXUHW3WHIeE>